

Het delen van het leven

Zoals de meesten van jullie weten ben ik geen intensieve gebruiker van Facebook of Instagram. Toch vervullen deze media een behoefte die ik heel goed herken en zelf ook heb. Vaak posten mensen foto's van leuke momenten, vakantiefoto's, foto's van mooie plaatsen, mooie momenten. En de behoefte om mooie momenten te delen is een diepe menselijke behoefte.

Ik heb die behoefte om te delen vooral met de mensen die dicht bij me staan, die mij lief zijn. Wij hebben als gezin wel onze eigen gezins-app, de *Meulen-app*. Ondertussen maken ook twee schoonzoons, deel van die app. Er is een behoefte in ons om te delen wat ons beroerd, wat ons raakt, waar we van genieten. En het doet ons goed als de ander daar ook van geniet.

En dat gevoel, die vreugde, daar gaat het over in onze tekst van vandaag:

1 Johannes 1

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is. 2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. [NBV]

Zie je het? In vers 4.

Als er Facebook was geweest had Johannes waarschijnlijk bericht gepost!

3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u

Deze brief is geschreven vanuit een enthousiasme, vanuit een verlangen om te delen wat de schrijvers hebben ervaren.

Wie is eigenlijk de schrijver?

De schrijver maakt zich in de brief namelijk niet expliciet bekend. Er is natuurlijk veel onderzoek gedaan, naar wie deze brief geschreven heeft en aan wie deze brief eigenlijk gericht is. Het auteurschap van de apostel Johannes is eigenlijk (vrijwel) onbetwist. Vooral het interne bewijsmateriaal is erg sterk. In de brief worden veel dezelfde beelden, woorden en tegenstellingen gebruikt die ook in het evangelie van Johannes voorkomen.

Kijk maar, je ziet het eigenlijk meteen, ook in de verzen die we vandaag bekijken:

De brief zegt, 1Johannes 1

1Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.

Het evangelie zegt, Johannes 1

1In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.

2Het was in het begin bij God. 3Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. - 4In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

....

14Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

De overeenkomsten tussen evangelie en brief zijn evident.

Johannes was één van de leerlingen van Jezus. Hij heeft Jezus persoonlijk gekend. Hij was erbij. Hij heeft met Jezus opgetrokken, drie jaar lang.

'wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij'

Dat maakt dat ik graag naar de woorden van Johannes luister, graag zijn woorden lees. Er is weinig ruis op de lijn, hij was er zelf bij.

En Johannes is enthousiast over *het Woord*.

En het woord is.....JEZUS!!

Het Woord is geen boek.....het Woord is Jezus

Hij is enthousiast over degene die:

... mens is geworden en bij ons heeft gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Johannes is enthousiast over Jezus! Christenen zijn enthousiast over Jezus Christus. Daarom worden we christenen genoemd. En de bijbel, het boek dat we lezen, dat we soms ook *het woord* noemen, wijst ons naar Jezus. Maar we volgen geen boek, geen woorden, we volgen Jezus.

De bijbel geeft geen leven....Jezus geeft leven!

Goedheid, waarheid en grootheid... zijn eigenschappen van ...Jezus!

Wat is goedheid (genade) zonder waarheid...?

Wat is waarheid zonder goedheid...?

De grootheid (de glorie, de heerlijkheid, de macht) van God is zichtbaar in goedheid én waarheid!

Genade zonder waarheid zou kunnen leiden tot een tolerante levensopvatting zonder waarden, zonder idealen.

Maar Jezus verkondigde geen levensopvatting, geen maatschappij zonder waarden, hij verkondigde gerechtigheid, hij was fel tegen onrecht, Jezus sprak voortdurend over een door liefde gemotiveerd leven:

'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Matteus 22:37-39)

Wat is waarheid zonder goedheid?

Waarheid zonder genade leidt tot een spijkerhard evangelie. Een evangelie zonder compassie. Ik weet nog dat de ziekte AIDS in de jaren tachtig van de vorige eeuw opkwam. Er waren christenen die toen zeiden: *'eigen schuld, dat is Gods oordeel, dat krijg je van een zondige levensstijl'*.

Waar is de compassie?

Waar is de hand die uitreikt naar de ander?

Een evangelie zonder barmhartigheid is geen evangelie!

Jezus zelf had niet naar de aarde hoeven komen...

De Vader, de zoon en de Heilige Geest hadden het recht om te zeggen, *'laat de aarde maar een puinhoop worden, laat de mensen elkaar het leven maar zuur maken, dat is hun eigen schuld.'* Maar God, de drie-enig God besloot wat anders:

1Johannes 1

2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.

Johannes was erbij. Hij heeft Jezus gezien. Hij heeft het leven ontvangen. Dit gaat niet over een theorie. Het leven van Johannes is blijvend veranderd.

3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

Het leven van Johannes is blijvend veranderd omdat hij verbonden is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus!

Nogmaals dit gaat niet over een theoretische opvatting, dit gaat over een manier van leven in relatie, in verbinding met God.

En Johannes zegt:

En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.

En dat is het verlangen van Johannes en de apostelen, het verlangen dat degenen aan wie hij schrijft, ook verbonden zullen zijn met God.

Hij wil het leven dat hij heeft ontvangen, delen met de geadresseerden. Hij is enthousiast.

En dan is daar die behoefte om het leven te delen.

En hij zegt, als je met mij (ons) verbonden bent, dan ben je ook met God verbonden. Wat is dat mooi... Wat zou dat mooi zijn, dat als mensen jou ontmoeten, dat ze de Vader en de Zoon ontmoeten!

Onze levens mogen mensen wijzen op de Vader de Zoon. Onze levens mogen vol zijn van barmhartigheid, liefde, goedheid, gerechtigheid en Waarheid.

Onze levens mogen vol zijn van Leven.

Er is die dynamiek, die Jezus zelf beschrijft:

'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38Dat is het grootste en eerste gebod. 39Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. (Matteus 22:37-39)

Een dynamiek van ontvangen en doorgeven.

Liefde die we ontvangen van God, kunnen de doorgeven aan onze naaste.

Een dynamiek die we vaak tegenkomen in het onderwijs van Jezus:

Lucas 6

³⁶*Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.*

³⁷*Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden.*

Vergeef, dan zal je vergeven worden.

³⁸*Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.'*

En let even goed op: dit is geen wiskunde. Deze tekst is GEEN FORMULE: als je dit doet, dan volgt automatisch dat. Het leven van Jezus, het leven met Jezus is gebaseerd op LIEFDE, is gebaseerd op VERBINDING.

We ontvangen, we veranderen en we kunnen geven.

Als we Gods barmhartigheid ontvangen, kunnen we ook barmhartig zijn naar anderen. Als we Gods vergeving ontvangen hebben, kunnen we ook anderen vergeven. Als we beseffen wat God ons geeft, dan kunnen we ook royaal zijn naar anderen.

Eigenlijk is het zo, dat Gods barmhartigheid een werk van herstel doet in ons hart zodat we dit ook kunnen geven. Eigenlijk is het zo, dat Gods vergeving een werk van herstel doet in ons hart zodat we kunnen vergeven.

Als we beseffen dat God ons niet veroordeelt, dan is dat genezing voor onze ziel, waardoor ook wij anderen niet veroordelen.

1 Johannes 1

2Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. 3Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. 4We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

AMEN

GEBED / STILTE

- 1) Volg jij Jezus of volg jij de Bijbel?
Heb jij een relatie met God, of heb je een relatie met de Bijbel?

- 2) Waar zou jij door willen worden veranderd (hersteld)?
Wat zou jij (meer) willen ervaren?
 - Door Gods vergeving?
 - Door Gods barmhartigheid?
 - Door zijn goedheid?